

ROADTRIP OP DE B-WEGEN

- 3.000 KM
- TWEE À DRIE WEKEN



ZUID-AFRIKA'S ALTERNATIEVE ROUTE

Stel, je hebt al eens van Johannesburg naar Kaapstad gereden. Het Drakensgebergte, de Wildcoast en het Tsitsikamma park aangedaan en natuurlijk de Tuinroute meegenomen. En wellicht heb je ook al eens de R62 afgestruind. De kans is groot dat je aan Zuidelijk Afrika verslingerd bent en je honger om meer te zien alleen maar toeneemt. Dan is het tijd voor een roadtrip op de b-wegen door het grote niets van de Noord-Kaap, zeg maar de alternatieve route.

Om ongelukken zoveel mogelijk uit te bannen moet je bepaalde regels in acht nemen, dus rustig rijden, niet in het donker rijden, oppassen met tegenliggers, gaten in de weg omzeilen en op overstekende mensen en dieren anticiperen. Rij je noordwaarts, de grootste en minst bewoonde Noord-Kaapprovincie tegemoet dan nemen de risico's zienderogen af.



ROUTE

De eerste paar uur gaan vanuit Kaapstad over de nationale weg N1 richting Johannesburg. Na de Hugenot-tunnel, meander je langs rivieren als de Molenaars verder landinwaarts.

Net voor Worcester sla je linksaf de R43 op. Des te verder uit koers van de koude Atlantische oceaan, des te droger, des te armer en des te desolater het landschap. Je kunt er voor kiezen in Ceres een nacht te blijven en het Ceres Mountain Fynbos Nature reserve te bezichtigen. Dit is een absolute must tijdens de late wintermaanden, begin voorjaar; aan deze kant van de wereld is dat eind augustus, september en begin oktober. Het Kaapse Flora Rijk, een van de zes plantenrijken op aarde is dan in volle bloei!



Vanaf Ceres neem je de R46 en dan de R355 richting. De route gaat al snel over stoffige gravelwegen dwars door de eindeloze savanne zonder een sterveling tegen te komen. De weg ligt dwars door een semi-woestijngebied dat de Karoo heet. Deze immense regio is vooral bekend om haar uitgestrektheid, barre en dorre klimaat en onherbergzaamheid.

TIPS

Kaapstad is een wereldstad waar bijna iedereen verliefd op wordt. En het is een prima startpunt voor de grote roadtrip noordwaarts. Na een paar dagen genieten van het goede leven in de beste restaurants die Greenpoint en Tamboerskloof te bieden heeft is het inkopen doen.



Voor een trip die deels over verharde, deels over onverharde wegen gaat is het van belang een wagen te nemen die hoog op de wielen staat; dus mocht je een keer een kuil inrijden je niet meteen met de onderkant over de grond schraapt. Een vierwielaandrijving is op sommige trajecten zeker aan te bevelen en door de relatief goedkope huurprijs en lage benzineprijs prima betaalbaar.



Autorijden in dit deel van de wereld is soms een uitdaging. Ze rijden hier links, regels lijken er standaard overtreden te worden en Zuid-Afrika is het land met een van de hoogste verkeersslachtoffers ter wereld. Het zijn vooral voetgangers die geschept worden, dronken bestuurders en volgepropte minibusjes die verongelukken. Het resulteert in vele kruizen langs de weg, soms van hele families die in een klap het leven ontnomen wordt.

Het is uiterst treurig maar laat je er vooral niet door ontmoedigen, maar waarschuwen.

ZUID-AFRIKA'S ALTERNATIEVE ROUTE

Volg de borden en sla rechtsaf. Het is flink doorkarren tot aan de toegangspoort van een van de minst bezochte natuurparken van het land, nationaal park Tankwaha. Een hek en wildrooster scheiden de internationaal erkende biodiversiteitshotspot van het naastgelegen veegebied. In dit kurkdroge gebied hebben tal van vetplanten, rietsoorten en dieren zich weten aan te passen aan de barre elementen.

Rij tegen zonsopkomst het park uit de prachtige Gannagapas over. Je bent voor het eerst blij dat je een vierwielaandrijving hebt en je kunt zonder gevaar van slippen de haarspeldbochten nemen. Opstuiwend stof op de weg in de verte, verraad de komst van een schaarse tegenligger en dus neem je wat gas terug.

De weg gaat verder via privédoorp Middelpos. De vriendelijke doch melancholische Helena van der Westhuizen is de eigenaresse van een van de weinige privédoorjes die het land rijk is. Zoon Hannes fokt boerboels, Zuid-Afrikaanse waakhonden. Samen runnen ze een hotel en hebben een winkel van sinkel annex postkantoor. Helena haar vader kocht het gehucht Middelpos in 1980. Zij zat er mee opgescheept toen palief vier jaar later kwam te overlijden. "Ik had liever elders gewoond. Hier is niks. Wind, zand, hitte, armoede en droogte." Voor ons Nederlanders op doorrijtocht is het een verademing!



Rij via de R27 langs Calvinia naar de wit uitgeslagen zoutpannen van Brandvlei en Verneukpan. Hier rij je honderden kilometers lang door een desolate uitgestrektheid van droogte. De telefoonpalen langs de weg herbergen om de zoveel kilometer een gigantisch nest van de kleine weervogels. De droge struikachtige begroeiing wordt almaar schaarser.



Na urenlang rijden door het grote niets doen zogenaamde Kokerbomen hun intrede; vetachtige planten, dan wel bomen met een geschubde bast. Tegen de avond verschijnen plots de wijngaarden van de stad Upington. Die dienen zich aan tot waar het irrigatiewater uit de machtige Oranjerivier weet te reiken. De stad zelf gebruik je als hub om de omgeving te verkennen.

Maak een uitstapje van twee dagen naar Griekwa-stad. Hier kun je je eigen Tijgeroogstenen delven uit open mijnen! Je kent de prachtig glimmende stenen wel, geelbruin tot bruin, streperig en ondoorschijnend. Het is een kwarts-variëteit en hier kun je ze ongepolijst vinden!

Een ander uitstapje vanuit Upington gaat oostwaarts richting Olifantshoek. Het natuurreservaat Witsand heeft prachtige witte duinen, tot zestig meter hoog, omgeven door het koperrode zand van de Kalahari. Het is een acacia bosgebied en wemelt van de vogels inclusief de kleinste roofvogel van Afrika, de dwerghavik.

In Upington sla je vervolgens proviand in voor de tocht de Kgalagadi woestijn in. Na iets meer dan tweehonderd kilometer rijden. Nu is de vierwielaandrijving geen overbodige luxe en zelfs een must! Het Kgalagadi Transfrontier Park is een van de grootste natuurparken van het continent. Voorheen het Kalahari Gemsbok geheten, nu met Namibië en Botswana een grensoverschrijdend natuurpark met een semi-woestijnachtig klimaat.



Dit is het gebied waar de Khomanie San, de bosjesmensen wonen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw uit het park verjaagd en in de jaren negentig een stuk grond met een aantal boerderijen van de regering gekregen. Langs de kant van de weg bij Andriesvale bieden ze hun craft aan. Tegenwoordig staan de meeste er misschien wel beroerder voor dan ooit. Alcohol, aids, tb, werkloosheid. Het leven van de ooit ulthm aan de natuur aangepaste mens is armoede troef en staat op uitsterven. Maar gelukkig zijn er enkele initiatieven die hun cultuur en traditie proberen te waarborgen.



Om het park en haar inwoners beter te begrijpen is een stop bij Kalahari Trails een uiterst nuttige. Professor Rasa, een vijfenzeventigjarige bioloog uit Wales die al decennia onderzoek doet in het gebied en de speurmethode van de oude Sangeneratie heeft geleerd leidt nu zelf de jonge bosjesmannen op. Oog voor detail, daar gaat het hier om. In vergelijking met het Kruger leeft er weinig. Maar schijn bedriegt. Naast een paar honderd leeuwen loopt hier in grote getale het symbool van het park, de majestueuze gemsbok rond. Samen met de gnoe, struisvogel en springbok de grote attracties.



ZUID-AFRIKA'S ALTERNATIEVE ROUTE



Je kunt een paar dagen in haar lodge doorbrengen alvorens je de Xaus! Lodge intrek doet. Een luxe en prachtig gesitueerde lodge in een afgelegen stuk van het Kgalagadi park aan de voet van een kilometer grote zoutpan met een waterplek voor de deur. 's Avonds kun je tijdens de culinaire verwennerij de sterrenhemel aan je voorbij zien draaien met leeuwgegron als achtergrondmuziek.

Reserveer je overnachtingen maanden van te voren om je tentje op te kunnen zetten in een van de kampen zoals Nossob of Mata Mata, gelegen aan de Botswanaanse en Namibische grens. Als je de grens oversteekt dien je in het bezit te zijn van de juiste papieren die je vooraf bij de verhuur regelt!

Na de woestijn is de grote trip terug naar Kaapstad aangebroken. Naar gelang je de tijd hebt kun je weer voor b-wegen kiezen. Maar misschien verstandiger is het om te focussen op enkele highlights langs de grote weg terug. Vanzelfsprekend rij je op de N14 weg westwaarts



en kom je langs de wonderlijke watervallen van het Nationaal Park Augrabies. De Oranjerivier perst zich hier van grote hoogte door het steenmasief. Deze Augrabies behoren tot de grootste en meest indrukwekkende watervallen ter wereld.

En natuurlijk pak je Pofadder en Springbok mee, mooie plaatsen in de Noord-kaap. Bezoek in het juiste seizoen; liefst augustus tot oktober het Namaqua nationaal park voordat je de kustweg naar het zuiden inslaat.



Pak nog een omweg en sla bij Lutzville af richting de kust en zet je tentje op in de baai van Strandfontein tussen de braaiende Afrikaners.

Voor hikers: ga zeker ook naar het Cedergebergte als je geen haast hebt; slechts vier uur ten noorden van Kaapstad met een van de mooiste passen van het land, elke chauffeur voelt zich even coureur!



BESTE REISTIJD

Hele jaar, vermijd de hitte tussen november en februari.

TIPS

Koop of huur een satelliet telefoon bij Satcomm! Voor het geval je met pech komt te staan: www.satcomm.nl.

Huur een auto die hoog 'staat', liefst vierwiel-aandrijving. Mocht je de grens over willen vraag dan van te voren een speciaal formulier aan. Neem voldoende water mee, tank bij elke benzinepomp!

OVERNACHTINGEN

Kamperen of bungalows in Tangwha en Kgalagadi; vanaf €30 reserveren via: www.sanparks.org. Neem je tent, slaapzak en matje mee!

Net buiten het Kgalagadi park overnachten en bijgepraat worden door Professor Rasa. Vanaf € 40: www.kalahari-trails.co.za

Huur je eigen luxe chalet in het park met weids uitzicht, vanaf € 150: www.xauslodge.co.za

KIJKEN EN LEZEN

Film: The Gods Must Be Crazy

Lezen: Nederlandstalige Dominicus reisgids Zuid-Afrika van Elles van Gelder, Engelstalige Rough Guide South Africa.

HANDIGE WEBSITES

- ▶ www.mijnzuidafrika.nl
- ▶ www.experiencenortherncape.com
- ▶ www.tfpd.co.za
- ▶ www.southafrica.net